

Tekst lied 562 (nieuwe liedboek): lied 174 uit rode bundel

Ik wil mij gaan vertroosten,

tekst: Jaap Zijlstra

1. Ik wil mij gaan vertroosten
in 't lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneer boog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden,
o Jesu, zie mij aan.

2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspanning in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden-
o Jesu, zie mij aan!

3. Mijn Heer, die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan het kruis gehangen is
Al ben ik u onwaardig.
Mijn toevlucht is uw naam ,
mijn redder , mijn genade,
o Jesu, zie mij aan