

Lied 174 Ik wil mij gaan vertroosten (Lied 562 nieuwe liedboek)

1. Ik wil mij gaan vertroosten

in 't lijden van mijn Heer,

Die zelf bedroefd ten dode

Terneerboog keer op keer

en zocht in zijn ellende

naar troost om voort te gaan,

tot Hem wil ik mij wenden

O Jesu, zie mij aan.

2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden

weerspanning in de wind,

wilde niet zien of horen

hoezeer ik werd bemind,

mijn leven liep verloren

uw stem bracht mij tot staan,

U bidt voor wie U hoonden

O Jesu, zie mij aan.

3. Mijn Heer die om mijn zonden

in doem en duisternis

ontluisterd en geschonden

aan 't kruis gehangen is,

al ben ik U onwaardig,

mijn toevlucht is uw naam

mijn redder, mijn genade

o Jesu, zie mij aan.

