

I Bist Du bei mir

Johan Sebastiaan Bach

Bist Du bei mir, geh' ich mit Freuden
Zum sterben und zu meiner Ruh'
Ach wie vergnügt wär so mein Ende,
es drückten deine schönen Hände
mir die getreuen Augen zu

Als jij bij mij bent, dan ga ik met vreugde,
naar de dood en naar mijn rust
ach hoe aangenaam zou mijn einde zijn
als jouw lieve/mooie handen
mijn trouwe ogen zouden sluiten