



Willibrord 7 november 658-739.



Sint Nicolaas 6 december 280- †352



Naderend kerstmis...naderende winterzonnnewende in vrede voor iedereen en bovenal in jezelf

Voorganger Hemmo Meiborg 06-12-2020

**Opening:** Goeden dag lieve gemeente, wij zijn gehouden in deze corona pandemie thuis te zijn zittende voor onze pc of tablet of gewoon de papieren versie van deze dienst lezende vanuit de gemakkelijke stoel. Hoe en waar dan ook: wij mogen ons openen voor het Energierijk AL rondom en waarvan, bij niemand uitgezonderd, een deeltje met de naam Liefde in het persoonlijk binnenste ligt verankerd.

Dit **zielsdeeltje**, als een lichtje in jezelf, als afsplitsing van het Universele Liefdes Energieveld dat zich opnieuw verankerde **in** het wezentje dat een man en een vrouw verwekten. Zo blijft ieder van ons in de spanningsboog van Liefde die was, is en blijft. Laat het zo zijn!

### Woorden tot inkeer.

.....laten wij ons ontspannen openen voor rust in ons gemoed. Los van openbarende realiteiten als gevolg van de wereldwijde corona pandemie die zeker weer een einde heeft. Laten wij ons openen voor deze tijd waar het Grote Plan van Liefde meer en meer zichtbaar wordt in de innerlijke bewustwording van de mensheid. Dit plan dat geen weerga kent dringt meer en meer door tot **het goede geweten!** Dit kosmisch proces is niet omkeerbaar. Al de aardse Herodessen wier handelen altijd is gericht op heerszucht weten zich **opgejaagd en proberen massa's onschuldige vredelievenden in hun val mee te sleuren in hun waanzin.**

Waar staan wij, u en ik in dit proces.... Kijk, luister naar wat er in de wereld rondom gebeurd en laat dit al op u af komen met de vlam van liefde in uw binnenste. Laat daarbij uw beker steeds halfvol blijven...er gebeurt aan tegenwicht veel goeds!

Wij mogen al het leed in de wereld voorbij laten komen, vluchtelingen, misbruikte kinderen maar ook zij die dit op hun geweten hebben...velen zijn angstig voor de corona die heftig ziek maakt....een ware bedreiging voor reeds zieke ouderen...een plaag voor de zeer overtrokken

economie met alle gevolgen....Deze tijd schudt de mensheid door elkaar.....deze tijd laat nadenken.... laat ons stil zijn.....Amen.

### **Kort orgel**

**God is Liefde wordt vaak klakkeloos gezegd...**Liefde is niet enkel: zand er over, of met een mantel der liefde bedekken om van een gerezen probleem af te zijn. Het spanningsveld met de verzamelnaam **Heilige=Helende Liefdesenergie**. **Deze is** een mengeling van helende woede-energie zonder haat, helende boosheids-energie zonder haat, helende oprechtheids-energie zonder haat, helende Barmhartigheids- energie zonder haat. Het is waar jij voor kiest in jouw geestelijke ontwikkeling.

### **Lied 919: 1 en 4 zingen**

**‘Er is niets nieuws onder de zon**, alles is eerder geweest, alles is al eens eerder zo gebeurd, alles is zoals het altijd is geweest’. Dit stelt de mens Prediker als leider van een schrijversgroep met de naam Prediker. Dat was de algemene gedachte in **dat** tijdsgewricht. Tijdsgewrichten gaan over in overlap van het ene naar het anders tijdsgewricht dat vervolgens voor een paar duizend jaren voor 100% invloed heeft op de totale natuur....inclusief **de mens! AAN DIT PROCES VALT NIET TE ONTKOMEN....WIJ ZIJN ER ONDERDEEL VAN**. Zo was er een een tijdsgewricht van oog om oog en tand. Het Oude Testament en andere oude cultuur geschriften verhalen er over.

In de overlap naar het tijdsgewricht **Vissen** verschijnt de joodse rabbi Jezus op het wereldpodium. Denker en schrijver Lucas laat deze joodse mens rabbi Jezus zeggen: **Mens, het koninkrijk van Liefde is in jou!** Het **kerkinstituut** ging daaraan voorbij en bleef verkondigen dat Gods zoon was geofferd voor de individuele mens om een schuld in te lossen bij God. Echter Marcus, Lucas en Mattheus laten rabbi Jezus herleven in gelijkenissen waar de mens zich in mag herkennen en wordt uitnodigd onder anderen **Vissers** van mensen te worden die de liefdesboodschap rond vertellen. Daarna brak het tijdsgewricht van deze/onze tijd aan dat begon rond de jaren 1950-60.

Een tijd van openbreking van al wat duister is. Zo zichtbaar begonnen rond genoemde jaren rond 1950-1960.

### **Orgel 1 couplet van lied 444**

**Uit Het Nieuwsblad van het Noorden** van zaterdag 3 februari 1962.

De schrijver van dit stuk houdt een pleidooi voor de mondige leek in de gemeente waarover de volgende passages:...*De leden der gemeente staan midden in het gewone leven. Zij zijn méér dan de geestelijkheid midden in de wereld. Dat kan van onschatbare betekenis zijn wanneer zij of hij op de maatschappelijke plaats staat als gelovig mens, als liefdevolle discipel van Christus. Steeds en bij voortdurende herhaling zal de leek als lid voor de vraag komen te staan: hoe moet ik in deze situatie als christen handelen en beslissen.*

*...Eenvoudige waarden als eerlijkheid, barmhartigheid en dienstbaarheid zijn de toetssteen voor het christelijk geloof. Hoe echt en levend geloof dan wordt blijkt uit het boek van dr. Martin Luther King: ‘En Rosa stond niet op’. Een bus in de Amerikaanse staat*

*Montgomery. Een negerin zat op de door haar betaalde plaats. Ze moest opstaan voor een blanke. Maar Rosa stond niet op. Dan begint een geweldloze strijd van de negers waardoor diepe en heilige krachten vrijkomen.*

*Zou het geloof op zondag op maandag niet intensiever beleefd worden wanneer wij als gewone christenen op maandag heftiger met onze christelijke roeping bezig waren?*

*Arnhem TH. Van der Veer.*

*Doopsgezind predikant.*

**Heiligen uit vroeg christelijke tijd die** zich kenmerkte als de tijd van oog om oog en tand om tand. Gewone mensen, dat mogen we niet vergeten, brachten liefdeslicht door hun daden in duisternis van die tijd. Zij brachten het Licht als hulpverlening naar mensen in een tijd van struikrovers. De eerste kerkvaders en kerkmoeders verklaarden hen, daarna heilig=helenden. Zij zouden na hun dood als voorbeeld dienen...hun geest is oproepbaar en helpt de aardse mens te leven uit goede woorden en daden. Het was toen het tijdsgewricht van letterlijk oog om oog en tand om tand.

Gedenkdagen: 7 november 739.

Willibrord was getuige dat een missie van twee voorgangers naar het vruchteloze Frisia, de noordelijke nederlanden, strandde (Egbert en Wigbert). Tien jaar later, hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar in 688 tot priester gewijd. Hij zou er dertien jaar blijven. Hij werd beschermheilige van de stad Utrecht.

Dan op 6 december van het jaar 350 Nicolaas en 6 december is vandaag, de dag van Sint Nicolaas. Wij zingen in deze dienst liederen uit het Liedboek over beide mensen opdat wij weten dat **hun** oplichtende energie ons nog steeds bereikt in de woorden die wij over hen zingen.

### Lied 743: 1 en 3 zingen

\*\*\***Lukas 17:20-21**..... Jezus spreekt nimmer over een feit, maar over een principe: als je het koninkrijk van God wilt ontdekken, kijk dan niet in de toekomst, kijk niet naar uiterlijke tekens, maar kijk dan bij jezelf naar binnen. ....Dat is niet de plek waar je het koninkrijk direct zou verwachten.....toch??

**Bezinning** Wat hield deze twee mannen bezig voordat de oude kerk hen heilig verklaarde. Ik begin met Willibrord. Hij was voorbestemd door zijn ouders geestelijke te worden. Hij bracht mede de boodschap van Liefde en vergeving naar de noordelijke nederlanden.

Nicolaas van Myra, Klein Azie, nu Turkije. Beschermheilige van de armen en vluchtelingen. Beschermheilige onder andere van zeelieden. Was een baken als rustbrenger in roerige kerkelijke vergaderingen. In Frankrijk is er het mytisch verhaal, waarin drie kleine meisjes tijdens hun spel verdwaald raken en worden verleid en gevangen door een slager. Deze zet hen in pekewater om ze later te slachten...Sint-Nicolaas verschijnt, bidt tot God, brengt de kinderen tot leven en geeft ze terug aan hun ouders. Ook Nicolaas was een tot deernis bewogen mens...zette zich in om onrecht te bestrijden. Aarzelde niet een collega

bisschop, die altijd zorgde voor herrie in kerkelijke vergaderingen, zonder haat een helende klap in het gezicht te geven toen deze weer een verdachtmaking uitsprak.... Nicolaas belandde hierdoor in de gevangenis...Moeder Maria bevrijdde hem en gaf een bijbel... Dit verhaal zegt ons dat oprechte woede, dus zonder haat, positieve uitwerking heeft...

Jaren geleden in mijn werkzame periode werd ik vroeg in de morgen geconfronteerd met een zeer felle woordenwisseling tussen twee jongere collega's. Dit speelde zich af achter een bijna gesloten deur...aan de toon vernam ik de voor hem kenmerkende jaloezie bij de ene ten opzichte van andere zachtaardige man. De jaloerse heeft een donkere huidskleur...in zijn verre thuisland nog altijd beschouwd als de familieoudste. Zo dacht hij ook de baas te kunnen spelen over zijn directe collega's. Ik voelde me boven mezelf uitkomen in krachtig weten dat een vechtpartij niets oplost en gooide de deur open... zag in een flits die twee letterlijk met de neuzen tegen elkaar en sprong net op tijd tussen hen, greep hen beiden bij de revers van hun witte laboratoriumjassen en duwde hen uit elkaar...de zachtaardige lijkbleek en woedende andere met schuim op zijn mond...hij brulde in 1 adem naar mij: 'Jij discrimineerd mij omdat ik een zwarte ben!!'. Ogenblikkelijk stond ik voor hem...pakte hem bij de revers, keek hem verontwaardigd indringend aan: 'Heb ik jou ooit gediscrimineerd!'. Zijn antwoord: 'Nee Hemmo'. Toen schaamde hij zich....Als vertrouwens-functionaris genoot ik naderhand zijn en hij mijn vertrouwen...er waren op zijn verzoek gesprekjes nodig om zijn superioriteitsgevoel af te breken waardoor hij prettiger in de omgang werd. Het was niet de boosheid, in de bijna slaande ruzie, die mij opstuwde tot ingrijpen maar een 'heilig weten' te moeten handelen.

Aansluitend hierop wil ik jullie graag het volgende advies meegeven: Als je in jouw leven door welke oorzaak ook, opgewonden raakt is dat een ervaring die je onzeker kan maken. Wen je er aan dicht bij jezelf te blijven door je te richten op je diepliggende emotionele Liefdebron, als deel van jouw bestaan.

Lucas laat de joodse mens rabbi Jezus zeggen: **Mens het koninkrijk van Liefde is in jou!** Nu terug naar Febr 1962....het artikel in het NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN: waar een doopsgezind predikant de vrouw Rosa centraal stelt. Ze is lid van een christelijke gemeenschap...Ze gaat boodschappen doen, stapt in een bus, koopt een kaartje en gaat zitten. Ze heeft een donkere huidskleur...

Ze zou moeten opstaan voor de blanke die een plaats zoekt. Ze voelt hoe Heilige Kracht van Eigenwaarde, vanuit de tenen haar gevoel en verstand voor altijd bezit van haar neemt! Rosa staat niet op!!!.

Dan begint een geweldloze strijd van mensen met een donkere en blanke huidskleur waardoor diepe en heilige krachten vrijkomen. Vanaf dat moment neemt het reeds lang sluimerend bewustwordings proces, waarin de mensheid gaat beseffen dat ieder mens er toe doet, voelbare zichtbare vormen aan. Wereldwijd in alle rassen, huidskleuren gaat dit proces, tot en met vandaag en in toekomstige tijd in onomkeerbaarheid door als een Pandemie. Een Pandemie van gerechtigheid die met geen vaccin is te stoppen. Wat machthebbers in families, regeringen, in kerkinstituten ook bedenken.....kortom overal waar mensen samen zijn!

**Amen.**

### Als gebed zingen we Lied 452: 3

**Wanneer in** de avond de duisternis overal is, de gordijnen worden gesloten en een kaars of schemerlamp wordt ontstoken komt bij velen een vaag gevoel van onbestemd verlangen. Een warm, goed gevoel dat je even mag koesteren....even genieten....een prachtig woord: **GENIETEN** niets moet en jaagt op, even jouw goede gevoel laten groeien als bezieling voor het Gemoed, om na de nachtrust met een glimlach de dagelijkse gang te gaan. In het warme goede gevoel doemt uit de schemer van de tijden een oergestalte op, met legenden, staf en mijter, beeld van het erbarmen Gods.

### Lied 745: 1. 2 en 3 Daarna zingen wij op dezelfde melodie: de coupletten 1 en 3

#### Op naar kerstmis

**1** Sinds twee duizend jaar geleden  
straalt de Liefd' ons tegemoet,  
in verhalen over mensen,  
in wie goed doet goed ontmoet.  
In ons diepste zijn wij eender;  
ooit zal blijken: wij zijn rijk  
aan erbarmen, ware vrede  
**waarin vol gerechtigheid.**

**2** Wijze mannen ver uit 't Oosten  
lazen sterrenbeelden klaar.  
Wonderbaarlijk dat hun kennis  
hen niet bracht in doodsgevaar.  
Dat ook wij ons gaan vertrouwen  
op het diepste in ons hart  
dat ons telkens doet behouden  
en Herodes' waanzin tart.

**3** Rabbi Joshua leert vertrouwen  
op de vlam in ieders hart.  
Vlam als Liefde die laat bouwen:  
huis van vreugde, plaats voor smart.  
Want hoe wij ook mogen leven;  
ooit zal Kracht dat Liefde is  
al het onrecht openbaren  
doet verdwijnen duisternis.

**4** Op naar kerstmis waar wij vieren  
Licht uit Licht en Kracht uit Kracht.

Duistre machten: Laat ze tieren  
Liefde heelt maakt wonden zacht.  
Op naar kerstmis waar wij vieren  
Licht uit Licht en Kracht uit Kracht.  
Duistre machten: Laat ze tieren  
liefde heelt maakt wonden zacht.

tekst Hemmo Meiborg  
melodie William Rowlands- BLAENWERN

**wens**

dat wij ons verheugen in deze tijd van Aquarius waarin niets meer in  
doofpotten kan blijven  
dat wij begrip en respect hebben voor hen die in dit proces als breekijzer functioneren  
dat wij begrip hebben en tonen voor hen  
dat wij een milde lach hebben voor de natuur rondom die  
eigen wetten heeft  
dat wij een milde lach hebben voor alle mensen rondom. Amen

Hemmo Meiborg  
050 5018094  
e-mail: [hemmomeiborg@het.nl](mailto:hemmomeiborg@het.nl)





