

Tekst **lied 462** door Anneke uitgezocht

Zal er ooit een dag van vrede
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn ?

Zie de takken aan de bomen,
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredebloesem ruikt .

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die licht.

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is

Tekst: Henk Jongerius