

Tekst lied 562 (nieuwe liedboek): Ik wil mij gaan vertroosten, tekst Jaap Zijlstra

1. Ik wil mij gaan vertroosten
in 't lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneer boog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden,
o Jesu, zie mij aan.

2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspanning in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden-
o Jesu, zie mij aan!

Tekst lied 174, rode liedboek: Ik wil mij gaan vertroosten
oud Nederlands lied uit: een devoot en profitelyck boecxken 1539

2. Mijn zuchten en mijn kermen,
zie aan, genadig God!
Eilaas, wil mijns ontfermen,
al heb ik uw gebod,
versmaad ter meen'ger ure,
ik wil mij beetren gaan.
Dit doet mijn herte treuren:
o Jesu zie mij aan!

3. De tijd heb ik verloren,
die Gij mij hebt verleend.
Naar U wild' ik niet horen,
in zonden was 'k versteend.
Zeer traag ben ik tot deugden,
al heb ik goed vermaan.
Oorsprong der eeuw'ge vreugden,
o Jesu, ziet mij aan!