

## DOOPSGEZINDE GEMEENTE IN HET WESTERKWARTIER

### Liturgie en Overdenking, zondag 22 augustus 2021

Voorganger: Ds. Renze Pieter Yetsenga, Groningen

Thema: EEN HELDER ZICHT OP DE WEG  
-anders kijken / anders gedaan -

#### Orde van Dienst

*De lezingen zijn volgens het Oecumenisch Leesrooster 'De Eerste Dag'*

Orgelspel

Welkom / Mededelingen

Intochtslied, Lied 753 : 1, 2 en 3

Votum en Groet

aansluitend, vervolg van Lied 753 : 4, 5 en 6

Psalmengebed

-Lezing, Psalm 34 : 12 – 23

-Gebed

-Zingen, Lied 23 C : 1, 2, 3, 4 en 5

Profetenlezing, Zacharia 8 : 4 – 8 en 20 – 23

-Zingen, Lied 904 : 3, 4 en 5

Evangelielezing, Marcus 8 : 22 – 26

-Zingen, Lied 534 : 1, 2, 3 en 4

Overdenking, waarna korte stilte

Orgelspel

Gebeden

Aankondiging Slotlied,

-Zingen, Lied 807 : 1, 2, 3, 4 en 5

Opdracht en Zegenbede, aansluitend zingen Lied 807 : 6, waarna Orgelspel

## Overdenking

Beste Mensen, Zusters en Broeders,

Anders kijken, anders gedaan...

Is dit een opdracht voor een ieder van ons?

Missen wij het heldere zicht?

Het heldere zicht op onze levensweg?

Een weg waarop zoveel gebeurt.

In de wereld, maar ook met ons zelf.

Ons verlangen is toch zeker om helder zicht te kunnen houden op onze levensweg.

Dat we niet in de situatie terechtkomen door de bomen het bos niet meer te kunnen zien,

dat het een en al dichte mist, verwarring en onbegrip is.

Ik vraag mij af:

Hoe krijgen wij in deze roerige tijden een helder beeld van de situatie waarin we verkeren.

Waar vind ik duidelijkheid welke richting ik op moet gaan?

Immers,

wij worden overvoerd met zoveel theorieën, meningen, raadgevingen, complot-denken en opdrachten.

Daarom, wat is het moeilijk om in zo'n oerbos van data nog een begaanbaar pad te zien.

Ik spreek angstige mensen en soms ben ik het zelf.

Ik spreek verdrietige mensen vanwege datgene wat ze om zich heen zien gebeuren, wat ze waarnemen op t.v. en uit het nieuws.

Kreeg je maar een visioen, of meerdere visioenen, zoals de profeet Zacharia.

Hij, Zacharia, wiens naam betekent: 'de Eeuwige gedenkt'.

Hij verkondigt zijn hoopvolle boodschap dat wat kapot is gegaan vernieuwd zal worden, dat de EEUWIGE gerechtigheid zal doen, die ons opnieuw de weg toont naar gerechtigheid en sjalom.

2.

En, alsof het niet op kan, in de lezing van vandaag spreekt de EEUWIGE vijf heilsbeloften uit, voor ons als bemoediging aan het begin van deze nieuwe weg. Dit fragment is van een ontroerende schoonheid.

De mensen die deze heilsbelofte horen na zoveel uitzichtloosheid van een leven in ballingschap en het verdriet daarover, horen nu van een perspectief, een nieuwe gemeenschap.

Een nieuwe weg, belicht door het Woord, en de sturing van de Eeuwige.

Wat gebeurt er met ons wanneer wij deze woorden horen?

Veer je daar van op, of slaat de twijfel onmiddellijk toe en worden we overspoeld door de gedachte dat hem dit wel **niet** zal worden.

Kijk maar rond, kijk maar om je heen en het antwoord ligt voor het oprapen, tòch?!

Wat zien wij niet goed, wat zien wij verkeerd?

We horen het Jezus zeggen:

“Begrijpen jullie het dan nog niet?

Ogen hebben jullie en zien niet”.

De theoloog Eugen Drewermann zegt:

*‘Wat wij zien is niet een kwestie van onze ogen, maar van ons hart’.*

Wanneer ik zijn uitspraak goed probeer te begrijpen dan gaat het dus volgens mij in eerste instantie **niet** om dingen en feiten,

Maar om de **betekenis** en de **zin** van wat er is.

En hij zegt over dat op een goede manier kijken en zien:

*‘Voor het waarnemen van bepaalde zinvolle inhoudelijkheden maakt een zeker soort angst ons letterlijk blind’.*

*‘En alleen in een houding van **vertrouwen** gaan de mensen en de dingen die ons omgeven **open** in hun ware rijkdom en in hun schoonheid’.*

Is dat vandaag ook de boodschap die wij meekrijgen vanuit het evangelie?

3.

Dat die onbekende man, die het licht in z'n ogen terugkrijgt door de aanraking van Jezus, ruim zicht krijgt op het vervolg van zijn verdere levenspad ?!

Vandaag gaat het in het evangelie dus over HELDER ZIEN.

Het Griekse woord ***blepoo*** 'zien', komt er vijfmaal in voor.

En juist i.v.m. dat zien is de context belangrijk. Want het gaat om meer dan genezing van alleen deze blinde man.

Het is een les voor ons allemaal, en zeker niet alleen voor de leerlingen van Jezus.

Bij zijn uitspraak 'Jullie hebben ogen, maar je kijkt niet goed, je ziet het niet', zou je meteen ontmoedigd worden. Maar die best wel harde woorden hebben een bedoeling.

Het gaat erom dat Hij zegt:

'Wat hebben jullie meegemaakt?'

In al die ontmoetingen met mensen, in hun wisselende omstandigheden en situaties, heb je hun zorgen, hun verdriet, hun wanhoop gezien?'

Ook in die tijd was het leven zeker niet eenvoudig, ook toen, net als wij, waren mensen onderhevig aan allerlei invloeden.

Met wie verklaarde je je solidair in een land dat bezet was door een vreemde mogendheid?

Waar Judeeërs en Samaritanen niet door één deur konden?

We kunnen dat plaatje zonder enige moeite overplaatsen naar nu.

Waar Joden en Palestijnen niet door één deur kunnen en rondgaande in onze wereld zijn er nog talloze voorbeelden op te noemen.

Toen, waar vele armen waren tegenover enkele rijken.

Waar kies je voor?

Vaar je op blind kompas of komt er een sprankje licht onder invloed van deze of gene?

4.

Natuurlijk moest ik bij de voorbereiding van deze dienst ook weten wat de theoloog Drewermann hier over te zeggen heeft. En niet alleen hij, ook Dietrich Bonhoeffer en nog een paar.

De manier waarop **wij** de wereld zien, hangt niet af van de wereld als zodanig, ze wordt bepaald door de **mensen** die ons de wereld laten zien.

Volgens mij klopt die redenering, maar daar word ik dan weer blij en optimistisch van, en dan weer verdrietig en pessimistisch.

Dat u en ik ontmoedigd worden door de vreselijke gebeurtenissen dichtbij en veraf en je je afvraagt: Waar gaat dat op af in onze samenleving?

Wij kunnen slechts vermoeden wat er achter schuilgaat, als iemand letterlijk 'GEEN MENS MEER ZIEN KAN';

als je de machtsstrijd, het egoïsme gadeslaat.

Zoals die ook al door Jean-Paul Sartre is beschreven – een wederzijds meten met de ogen, als bij de nieuwkomers in een kudde wolven, de strijd om de rangorde in groepsverband.

Net als de blinde man in het evangelie is dat ook zo voor talloze mensen die leven met datzelfde gevoel:

'Ik hoor er niet bij, ik sta aan de kant, ik word niet gezien, ik stel kennelijk niets voor'.

Hoe actueel voor onze tijd, waarin we van alle kanten bestookt worden met meningen van *influencers*, die speeksel op onze oogleden smeren.

Zij vertroebelen het zicht.

We ontvangen vertekende beelden en raken zo de weg kwijt, **of** we zoeken dan maar zekerheid in onze veilige cocon, de plek van de blinde man in het evangelie.

5.

Jezus' aanraking stuurt ons juist op pad, om zijn weg proberen te gaan, zijn woord te doen en om te zien met *amor* en *caritas*,  
liefde en barmhartigheid,  
als de grootste bronnen van helder zicht.  
Amen