

Liturgie 24 januari 2021 - 3^e zondag na Epifanie *World Fellowship Day - Wereldbroederschapdag*

online dienst uit de kerk van Groningen voor de gemeenten in het GDS-gebied



Conrad Grebel - Zürich 1525



Melchior Hofman-Straatsburg



David Joris - Bocholt



Dirk Philips - Leeuwarden



Menno Simons - Groningen



Anne Zernike - Amsterdam

thema:

doopsgezinde traditie bijna 500 jaar oud

m.m.v.

overweging - ds. Klaas van der Werf

orgel - Eeuwe Zijlstra

vertegenwoordiger GDS - Atsje van der Meer

videoregistratie - Nynke Dijkstra en Diederik Krijtenburg

te volgen via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events>

ook te bereiken via [deze](#) of [deze](#) link op de site van de Doopsgezinde Gemeente Groningen

Muziek - Orgelspel door Eeuwe Zijlstra

Welkom - Atsje van der Meer, voorzitter GDS

Bijbellezing - Spreuken 8: 22-28 (Nieuwe BijbelVertaling): **Over de Wijsheid**

*De HEER heeft mij vóór al het andere
verworven, toen hij zijn scheppingswerk
begon, schiep hij eerst mij.
Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles
er was, nog voor de aarde vorm kreeg.
Toen er nog geen oceanen waren, werd ik
voortgebracht, nog voor de bronnen met
hun waterstromen.*

*Toen de bergen nog niet waren neergezet,
werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels
waren. De aarde en de velden had de HEER
nog niet geschapen, geen korrel zand was
nog gemaakt.
Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok, de wolken
aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen
bruisend op liet wellen, (...)*

Muziek - (improvisatie op) Lied 170: 'Meester men zoekt u wijd en zijd' (uit het oude, rode Liedboek van de Kerken)

The image shows a musical score for a hymn. It consists of seven staves of music, each with a corresponding line of Dutch lyrics underneath. The music is written in a simple, clear style, likely for a church organ or choir. The lyrics are: '1 Meester, men zoekt U wijd en zijd, ko-mend langs ve-ler-lei we-gen. Oud-ren gaan rus-tig wel-be-reid jon-ge-ren aarz-lend U te-gen. Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, eens vindt Ge ons moe-en-zon-der kracht, hun-ke-rend naar u-we-ze-gen.'

2 Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden
Daarom zoekt U elk mensenkind
zoek, Herder, mij, opdat ik vind
anders zo ga ik te grond

3 Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,
twijfel en angst ons benauwen.
Van uw belofte zelf de borg,
schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen.
Licht wordt ons levens doel en grond,
als Ge ons vergunt de zaal'ge stond,
dat wij uw aanschijn aanschouwen.

4 Heer, onze mond heeft U gesmaad,
toch heeft ons hart U gebeden.
Wijzen der wereld zag men laat
heim'lijk uw drempel betreden.
Hoogmoed, die voor geen wet zich buigt,
heeft door uw ootmoed overtuigd,
U als zijn meester beleden.

5 Opperste Leidsman, geef ons raad,
wij zijn door tweedracht gescheiden.
Opstand der zinnen, twijfel, haat,
maken ons zwak in het strijden.
Stralende held, breng ons weer saam,
ga voor ons uit, uw grote naam
zal tot de zege ons leiden.

6 Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.

Overdenking –

Doopsgezinde Gemeente zijn in Coronatijd.

Als Doopsgezinde Gemeente is het momenteel maar aanmodderen, zo met die Corona-crisis.

Vrijheid heel normaal?

Nu pas merk je hoe gewoon we alles vonden, dat je bij elkaar over de vloer kunt komen. Dat er geen avondklok is en dat je gewoon naar ieder winkel kunt gaan voor je dingen. Dat je bij elkaar je verjaardag kunt vieren en dat je in een verzorgingshuis in- en uit kunt lopen. Het is een groot goed om zo in vrijheid te kunnen leven al besef je dat pas wanneer die vrijheid wordt beknot door allerlei maatregelen.

Doopsgezinde traditie op vier jaar na, 500 jaar oud.

De Doopsgezinde traditie is een traditie die ontstaan is zo rond 1525 in Europa. Een echt beginpunt valt niet meer aan te wijzen. Het was meer een beweging die op verschillende plaatsen in Europa tot ontwikkeling kwam. Er valt niet een eerste Doopsgezinde aan te wijzen noch een eerste Doopsgezinde Gemeente. Het was meer een beweging, die nog helemaal niet de naam 'Doopsgezind' gebruikte. Het was rond 1525 niet zo van: nu zijn we ineens Doopsgezind en één van onze uitgangspunten is de vrijheid van het geloven. Eerder was het andersom; We vinden als uitgangspunt voor het geloof dat de vrijheid van het geloven aan ieder mens is voorbehouden en dat een ieder dat zelf moet en mag bepalen. Pas toen men in de bijbel las dat kinderen er niet gedoopt werden, kwam de opvatting dat je dan als volwassene op je geloof gedoopt moest worden.

En zie daar: het woord 'Doopsgezind was geboren'. Want je was de doop op je geloof goed gezind. Maar eerst waren er dus de uitgangspunten van o.a. vrijheid van het geloven en pas toen kwam de doop daarbij met de naam Doopsgezind of Dopers.

Vrijheid van geloven, toch niet zo gewoon als je denkt!

In onze tijd vinden we het heel gewoon dat we in vrijheid kunnen geloven. Eigenlijk weten we als Doopsgezinden niet anders. Maar je komt er pas achter dat het niet altijd zo vanzelfsprekend is, om in vrijheid te geloven en om een gemeente te vormen als er een overheid is, die dat niet wil.

Wereldoorlog II: vrijheid ook in gevaar.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, was die vrijheid ook aan banden gelegd door de Duitse bezetter. Zolang alles binnen de Nazi-ideologie bleef, dan was de kerk geen probleem. Maar de christelijke gedachte en de Nazi-ideologie zijn niet met elkaar te verenigen dus volgden al spoedig maatregelen, die de vrijheid van het geloven inperkten. En dan pas besef je dus, want een groot goed het is, dat je in vrijheid mag leven en mag geloven.

Doopsgezinde Gemeente; even andere wegen bewandelen.

Ook voor ons als Doopsgezinde Gemeente merken we door de Corona maatregelen van de overheid dat vrijheid van geloven een groot goed is en dat je bij elkaar kunt en mag komen als gemeente. Nu dat even niet gaat, oriënteren we ons op nieuwe vormen van ontmoetingen.

Doopsgezinde traditie, 500 jaar oud!

Over vier jaar, in het jaar 2025 dus, is het precies 500 jaar geleden, dat de Doopsgezinde beweging begon. Dat betekent dus dat we dus al 500 jaar in een traditie staan, die altijd de nadruk heeft willen leggen op de combinatie van geloof en praktijk. Hoe breng je je geloof in de praktijk? Dat is waarom het gaat in de Doperse traditie.

Spreuken 8, Het begrip Wijsheid en God aan elkaar gekoppeld.

En daar is wijsheid voor nodig. Wijsheid zoals die beschreven staat in het boek Spreuken. De schrijver, die deze Spreuken heeft heel lang geleden heeft opgeschreven, verbindt deze Wijsheid met God.

Sterker nog: De schrijver koppelt het begrip Wijsheid en God aan elkaar en stelt dat voordat alles in de schepping in het leven werd geroepen, de Wijsheid er al was *Van Eeuwigheid aan ben ik, Wijsheid, geformeerd, van den beginne, eer de aarde bestond. Toen Hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, noch de eerste stofdeeltjes der wereld, was ik, De Wijsheid, daar.* (Spreuken 8: 26)

Door het begrip 'Wijsheid' gelijk te stellen aan God, betekent dit dus, dat ook het 'doen van Gods Woord', Wijsheid is. Of te wel met andere woorden, het gaat om wat je geloof voor je betekenen en hoe je geloof, je wijsheid kan geven voor de beslissingen en keuzes die je in je leven moet maken.

World Fellowship Day 2021. Vieren dat er al 500 jaar Doopsgezinden zijn.

En dan te bedenken dat deze opvatting al bijna 500 jaar oud is, met als belangrijkste item dat de mens een eigen verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van zijn geloof en in vrijheid mag geloven. Om in zo'n geloofstraditie van 500 jaar te staan, mag je best trots zijn en mag je dat best vieren met een Word Fellowship Day. Zeker in deze Coronatijd. Amen.

Muziek - Orgelspel door Eeuwe Zijlstra

Afsluiting - zegenbede

MEDEDELINGEN

- De **collecte** is voor de **Open Hof, opvangcentrum voor dak- en thuislozen**
Giften via: Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Groningen,
bankrekeningnummer: **NL03 ABNA 0570 1425 47**
onder vermelding van datum: **24 januari 2021** en doel: **Open Hof**

- **31 januari** 10.00 uur, gaat ds. Renze P. Yetsenga voor in de kerk *in Groningen*.
Deze dienst is ook weer alléén online te volgen, zonder kerkgangers,
via: <https://kerkdienstgemist.nl>.
