

Lied 321

uit liedboek voor de kerken (1973)

Geistliche lieder, Leipzig, 1539

1. O vader die uw woning sticht
hoog in het ontoegankelijk licht,
geef onze hand de zekerheid
om in de ontrouw van de tijd
een huis te bouwen dat gewaagt
van uw geduld dat alles draagt

2. O Christus die met al ons leed
het ware heiligdom betreedt,
Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd
van het gebouw van liefde_en recht,
bouwoffer dat aan God behaagt,
wees fundament dat alles draagt.

3. O Geest, gij mortel van Gods kerk,
hoe ijdel is ons metselwerk,
hoe pover is het offer dat
wij dragen naar de nieuwe stad,
voeg ons de harten thans tesaam,
een heilig huis voor Christus' naam

O, Heilige Drievuldigheid
die eerste en die laatste zijt,
wil ons ontmoeten van omhoog,
laat ons feestvieren voor uw oog,
bereid voor ons de heil'ge dis
in 't huis dat U geheiligd is.

Jan de Wit (1914- 1980)