

Lied 216

Dit is een morgen als ooit de eerste
Zingende vogels geven hem door
Dank voor het zingen, dank voor de morgen
Beide ontspringen nieuw aan het woord

Dauw op de aarde, zonlicht van boven
Vochtige gaarde, geurig als toen
Dank voor gewassen, grassen en bomen
Al wie hier wandelt ziet het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen
Licht dat ooit speelde waar Eden lag
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping
Dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lied uitgezocht door Anneke