

KERSTOVERDENKING 25 DECEMBER 2021

DOOPSGEZINDE GEMEENTE in het WESTERKWARTIER

Ds. Renze Pieter Yetsenga, Groningen

U heeft thuis de mogelijkheid vóór en na de dienst naar muziek te luisteren en aan het begin een kaars/kaarsen aan te steken

Muziek

Aansteken van de kaars(en)

“Gezegend bent U, God, om het Licht dat U in ons midden wilt zijn”.

Bemoediging

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

En niet loslaat wat zijn hand begon

Groet

Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht, gegroet!

Gegroet jij, jij, die om leven komt en licht, gegroet!

Gegroet jij, jij, die om vrede komt en licht, gegroet!

Lied 482 (nieuw gedicht; oorspronkelijk: Daar is uit 's werlds duistere wolken Lied 26)

Er is uit 's werlds duistere wolken

Een groot licht stralend opgegaan –

Wie wonen in het diepste donker,

Zij zullen in het zonlicht staan.

Glorie aan God, de overwinning

Is ongekend, de vreugde groot;

De aarde jubelt – hoor ons zingen:

wij delen in een rijke oogst!

De loden last die op ons drukte,

De stang, het juk, ons ongeluk,

De zweep, de stok die diep deed bukken,

Verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,

Verbrand de laarzen der soldaten

En elke mantel rood van bloed,

Geen wapentuig meer door de straten –

De velden vol van overvloed.

Godlof, een kind is ons geboren!

Gebed

O, God, U die ons ziet zoals wij zijn,
U, die ons verlangen hoort in de woorden die wij tot U roepen,
U, die ons mensen ziet zoals geen mens.
Doe lichten over ons uw Naam, wek onze kracht,
Wees vuur in ons en raak ons aan met vrede. Amen

Profetenlezing, Jesaja 9 : 1 – 6

Lied 478

Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint,
Ziet, vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is zonder pracht,
Ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is in de nacht,
Ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

Kerstevangelie, Lucas 2 : 1 – 20

Ere zij God, in den hoge!
Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen

Overdenking

Beste Mensen, Zusters en Broeders,
“Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan”.

Vol van verwachting zijn wij gekomen! dicht Marijke de Bruijne.
Wat hadden we dat graag met elkaar willen zingen op kerstochtend.
Nu de pandemie al zo lang duurt hadden we gehoopt bij elkaar te kunnen zijn in de
kerstviering.
Maar, hoe jammer, opnieuw is er een lockdown.
Want we hebben meer dan gewoon sterk behoefte aan troost, bemoediging, ontmoeting.
Vol van verwachting om geïnspireerd te worden tot iets nieuws.
Dat je uit het alledaagse vandaan getrokken wordt, uit alles wat je allang weet, en
wie weet – dat je denkt, zoals zoveel mensen denken –
dat het na deze kerst echt niet anders wordt dan daarvóór.
Nou ja, tenzij, wat mensen tegen mij zeiden, tenzij er een wonder gebeurt.
Een wonder in de zin van:
Dat we uit onze angsten, onzekerheid en verwarring vandaan getrokken worden, dat we
eindelijk serieus nemen hoe we ten diepste als mensen bedoeld zijn.
Marijke de Bruijne dicht verderop:
“Herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort”.

Hoe sta ik, hoe staan we momenteel in het leven?
Met het gevoel van alles blijft hetzelfde? Onveranderlijk?
Met het gevoel dat je even uit de zo gecompliceerde wereld zou willen stappen?
Onze wereld, waarin zoveel gebeurt wat ons tegen de borst stuit.

3.

Of is er dat gevoel van 'je weet maar nooit'.
Misschien zal het er straks in 2022 heel anders uit zien.
Een lichtflits, een sprankje hoop?

Wij kunnen – zelfs in het vrije Nederland – gevangen zitten in machten.
Dat het nieuws, dat alle regels en regeltjes, alweer een nieuw wet, alweer een verandering,
ons in de tang houdt.
Ook in het kerstevangelie is het thema macht een factor waar de mensen van toen zich niet
aan konden onttrekken.
De Romeinse overheersing, dat je hoort van het bevel dat uitging van keizer Augustus.
Hij, oppermachtig. Je had maar te gaan.
Onmiddellijk na kerst komt het nog dichterbij, wanneer Herodes – die bang is om zijn macht
te verliezen – dat vreselijke bevel doet klinken om alle pasgeboren jongetjes uit de weg te
ruimen.

“O Kerstnacht, schoner dan de dagen,
Hoe kan Herodes 't Licht verdragen,
Dat in uw duisternisse blinkt...”, dicht Joost van den Vondel.
Zo'n afschuwelijk verhaal dat in zo'n schrill contrast staat met wat er in de kerstnacht
gebeurt.
Macht! In de vier weken voor kerst is er dat Adventslied (440):
“Ga stillen in de lande, uw koning tegemoet,
Hij komt, hij komt met macht!”

Steeds komt die vraag in ons bestaan terug: Hoe staan wij in het leven, waar verlangen wij
naar?
Misschien lukt het om ons even te identificeren met de herder uit het Lucasevangelie.
'Zij hielden trouw de wacht bij hun schapen'.
Hun wachthouden is een actieve daad.
Zij houden hun ogen en oren open!
Die houding herken ik uit mijn jeugd, opgegroeid op de boerderij, met zorg voor de levende
have.
De opdrachten die ús heit mij dan gaf: 'Ga jij even naar dat afgelegen stuk land om de
schapen te tellen'. 'Blijf jij in de stal even bij die koe die volgens mij al heel gauw gaat
kalven'.
Herders die hun ogen en oren open houden.
Ligt daar een parallel? Dat je gaat, dat je komt, nieuwsgierig, verlangend, maar toch niet
precies weten naar wat je zoekt.
Misschien ook dat aspect van verlangen naar vroeger, naar geluk, naar zorgeloosheid?

Het kerstevangelie vertelt van een ervaring die onze werkelijkheid totaal op z'n kop zet.
Een werkelijkheid die schrik aanjaagt, maar tegelijk blijdschap belooft.
“Vreest niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap!”

Christus als brenger van gerechtigheid en vrede.
De vrede die alles te maken heeft met de verbinding tussen God en mensen.
Dat gevoel van 'je thuis voelen'.

4.

Wellicht vragen u en ik ons af waarom het in ons bestaan vaak zo lastig is, zo ingewikkeld om werkelijk door te dringen in dat mysterie van die verbinding tussen God en mensen.

Zo schreef Angelus Silésius (ooit dokter in Silezië) eens:

'Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Bethlehem,
maar niet in ons hart, dan was zijn geboorte waardeloos'.

Klare taal!

Hoe belangrijk is het om bij alles wat wij mensen meemaken, geluk en verdriet, voorspoed en tegenslag, om de wacht te houden.

Dat er in dat wachthouden toch iets oplicht!

Want het klopt, veel mensen zoeken naar vrede, wijsheid en hoop.

Dat is de drieslag die wij mensen verbinden met de kerstboodschap.

Dat we in die zin met elkaar de wacht houden.

Handen en voeten geven aan ons verlangen, zoals dat in Lied 778 gezegd wordt:

'O Here God – ons liefst verlangen,
Dit Kind van ons, dit liefdespand,
Wij hebben het van U ontvangen,
Wij geven 't U uit uwe hand'.

Alle goede woorden die in deze dagen ons huis binnenkomen, zoals ze ook klonken in de stal van Bethlehem, woorden waarvan we horen dat Maria ze in haar hart bewaarde.

Dat ook wij die goede woorden bewaren als een bemoediging, dat ze ons op de been brengen, doen wat gedaan moet worden, wachten en op onze post blijven.

Met u wil ik in de goede- en kwade dagen proberen vast te houden aan VREDE, WIJSHEID en HOOP.

Want dat woord van liefde, vrede en recht is in onze eigen mond gelegd.

Is in ons eigen hart geschreven. Vlak voor ons ligt die weg ten leven!

Een gezegende kersttijd toegewenst! Amen

Muziek

Gebeden

Voorbede – Stil, persoonlijk gebed – ONZE VADER

Lied 487

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd.

Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit.

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.

Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.

Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,
Geef in onze levensdagen peis en vree, kyriëleis.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Opdracht en Zegenbede

De Eeuwige zegene en behoede u,
De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede, Amen.

Muziek

Collecte

U kunt uw goede gave overmaken op het rekeningnummer van de boekhouder van de
Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier:
NL38INGB0000803757.

*In het Nieuwe Jaar hopen we elkaar te kunnen ontmoeten.
Gedurende de lockdown is er 9 januari dus nog geen Nieuwjaarsbegroeting.
Wel kunt u in de week daaraan voorafgaande van mij een overdenking tegemoet zien.
Ds. Renze P. Yetsenga
Queridolaan 34
9721 SX GRONINGEN
050.5261092
r.yetsenga@outlook.com*