

---

## De tekst van psalm 42

1. Evenals een moede hinde  
Naar het klare water smacht  
Schreeuwt mijn ziel om God te vinden  
Die ik ademloos verwacht  
Ja, ik zoek zijn aangezicht  
God van leven, God van licht  
Wanneer zal ik Hem weer loven  
Juichend staan in zijn voorhoeven?

2. Tranen heb ik onder te klagen  
Tot mijn spijsdag en nacht  
Als mijn haters honend vragen  
Waar is God die gij verwacht?  
Ik gedenk hoe ik vooraan  
In de reien op mocht gaan  
Om mijn dank Hem op te dragen  
In zijn huis op hoogtijdagen.

3. Hart onrustig, vol van zorgen,  
Vleugellam geslagen ziel  
Hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie neerviel.  
Eens verschijn ik voor de Heer,  
Vindt mijn ziel het danklied weer.  
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven  
Dikwijls aan de dood ontheven.