

Tekst Lied 247: (Abide with me)

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt

Alles verdoft wat glans bezat en gloed

Alles vervalt in 't wisselend getij,

Maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is

Mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.