

210404 Huisviering vanuit DG Giethoorn

Paasmorgen

Thema: over opstanding

voorganger: Gerke van Hiele

- [Muziek van c.d.]
- [Ontsteken van een kaars]
- Zingen, of lezen van lied
- Bijbellezing
- Overdenking
- Een gebed
- [Muziek van c.d.]
- Collecte, zie bij mededelingen
-

Muziek

Welkom hier vanmorgen op Paasmorgen.

Ten teken van onze verbondenheid met elkaar en met God die de bron is van alle licht en leven, branden we dit uur de kaars.

Aansteken van de kaars

Zingen lied 601 *Licht dat ons aanstoot*

1 Licht dat ons aan-stoot in de mor-gen,
voor-tij-dig licht waar-in wij staan
koud, één voor één, en on-ge - bor-gen,
licht o - ver - dek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uit-val, dat wij al - len
zo zwaar en droe - vig als wij zijn
niet uit el - kaars ge - na - de val - len
en doel-loos en on-vind-baar zijn.

Liedboek Online

Inleiding

Het grootste wonder is misschien wel dat de leerlingen van Jezus niet voorgoed uiteen zijn gegaan. Dat had voor de hand gelegen. Gewoon weer zo'n profeet wiens voorspellingen niet in vervulling waren gegaan. Of een boetebeweging á la Johannes de Doper die haar doel niet had kunnen bereiken. Of een los verband van leerlingen en toehoorders die moesten toezien hoe hun leermeester een tragische dood stierf. Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat zijn discipelen, die bepaald niet uitmunten in intelligentie, welbespraaktheid of geloofskracht, dat zij na het verpletterende fiasco op Golgotha een nieuwe weg vonden? Hoe zijn zij deze teleurstelling te boven gekomen? Wat hebben zij ervaren?

Vanuit joods perspectief is opstanding een moeten: De rechtvaardige zal leven, ook al is hij gestorven. Jezus moest opstaan, opdat God in hun harten verder zou kunnen leven. De profeet Hosea zegt: "De ENE zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal hij ons oprichten" (Hos 6:2). De rabbijnen voegen als commentaar toe: "De Heilige, gezegend zij zijn naam, laat de rechtvaardige nooit langer dan drie dagen in benauwenis". Wat je hier kunt proeven is een geloofservaring van bevrijding. Onuitroeibaar, ondanks zoveel bewijzen van het tegendeel. Om maar in alle eenvoud te zeggen er is de zwaartekracht die je naar beneden haalt, maar er is ook kracht die omhoog haalt.

Opstanding hoort niet bij de botte feitelijkheid van deze wereld. Het onttrekt zich aan het feitelijke constateerbare. De evangelisten wisten dat maar al te goed. Zo zijn het ook volgens Lucas vrouwen die als eersten het graf van Jezus geopend zien en leeg aantreffen? Jezus hield van vrouwen toch, ja, ja, maar volgens het rabbijnse Jodendom hadden vrouwen juridisch helemaal geen bevoegdheid om te getuigen. Volgens het Nieuwe Testament heeft geen menselijk oog de opstanding gezien, geen van de discipelen heeft beweerd dat hij de gang van zaken had waargenomen, laat staan begrepen. Dat zou je een hiaat in de berichtgeving kunnen noemen, maar niemand heeft ooit de euvele moed gehad om dit achteraf in kleuren en geuren te beschrijven. Dat zijn nou juist allemaal aanwijzingen voor de geloofwaardigheid, van de 'subjectieve', maar onmiskenbare realiteit van de opstanding: een ervaring waar zij niet achter terug konden.

Lezing Lucas 24:1-12 over opstanding

Lied *Sta op! Een morgen ongedacht* Lied 630

1 Sta op! - Een mor - gen on-ge-dacht,
 Gods dag is aan - ge-bro - ken,
 er is in één - be-wo-gen nacht
 een nieu-we len - te ont-lo - ken.
 Het le-ven brak door aar-de en steen,
 uit al - le won-deren om u heen
 spreekt, dat God heeft - ge-spro-ken.

Liedboek Online

Korte overpeinzing

De Tsjechische theoloog Tomas Halik (1948) bekend van zijn boek *Geduld met God* pleit voor de verdediging van de diepe waarheid van de opstanding. Hij wil voorkomen dat zij haar kracht verliest en verzwakt, doordat we haar lokaliseren tussen de dagelijkse gebeurtenissen in onze wereld. De opstanding is geen alledaagse gebeurtenis en ook geen wonder zoals bijv. de verandering van water in wijn of de opwekking van Lazarus. Het gaat om iets onvergelijkbaar groters en belangrijkers. Het is een mysterie, niet een probleem dat we zouden kunnen oplossen, laat staan uitleggen. Het gaat er helemaal niet om of we er verstandelijk mee instemmen, of er een mening over hebben, het gaat om de existentiële aanvaarding ervan. D.w.z. dat je er aan gaat deelnemen. Het gaat om onze mede-opstanding. Paulus schrijft dat we samen met Christus zijn opgewekt uit de doden (Kol.3.1). Waarom zou hij dat nu schrijven als het niet ook gaat om de vernieuwing van ons leven? De opstanding moet ook in ons plaatsvinden. De verborgen aanwezigheid van God waar Jezus uit leefde en van getuigde, wil ook door ons verder gedragen worden, doorwerken in ons leven, vruchtbaar worden.

Mijn vader had dus toch gelijk. Alleen op Paasmorgen liep hij de kamer binnen waar ik lag te slapen. Hij deed de gordijnen open en zei: De Heer is waarlijk opgestaan en nu ben jij aan de beurt!"

De waarheid van de joods-christelijke geloofstraditie wil geleefd worden, je mag er in afdalen, in leren wonen, mee worstelen, tegen aanschoppen, afstand van nemen, maar ook door de crisis heen opstaan, opnieuw beginnen, de kracht ontdekken die er in schuilgaat, die op je toekomt. Opstanding is maar een van de woorden die de eerste generatie mensen van de weg van liefde en vrede vond om toch iets te kunnen zeggen over het geheim van de geestkracht van God die baan breekt, die de ban breekt, die bevrijdt. Die transformerende kracht die ook in ons wil wonen en werkzaam worden in ons leven. Opdat wij zelf ook een stap zetten, natuurlijk. Je nest uit komen. Niet in het graf van voorbij blijven liggen, maar het ermee wagen, geduld hebben met God, vasthouden aan de zin en de betekenis van dit leven van Jezus en daarmee aan dat van onszelf.

God woont in de diepte van onze werkelijkheid. Misschien kijken we wel de verkeerde kant op, naar buiten, omhoog en in de verte, maar is dit geheim van het Licht veel dichterbij, dichterbij op onze huid. Soms valt dat Licht zomaar op je weg, is God a.h.w. gratis en voelt je leven anders aan. Soms zie je het oplichten in de ogen van degene met wie je spreekt. In de hand onder je hart, in een lief gebaar. Soms moet je er diep voor gaan, door dalen van verdriet en eenzaamheid. Door de vloer zakken. Ervaringen met dood en leven. Hoop die je uit handen geslagen wordt, een wereld die onder gaat. Dromen in duigen, de vertwijfeling slaat toe en God in geen velden of wegen te bekennen.

Pasen vertelt van de ervaring van Paaskracht die doet opstaan tot op de dag van vandaag. De ontdekking dat er nog een diepere bodem is en nog een andere horizon. Wanneer wij niet meer vasthouden, ervaren dat je vastgehouden wordt. Dat er licht is aan het eind van de tunnel. Dat iets van je af kan vallen, je zoveel lichter voelt, je ogen open gaan, er kracht in je opwelt en je iets van zegen voelt, want verlaten zijn wij niet (Marijke de Bruijne). Allemaal ervaringen van 'En toch', die maken dat je je weer durft toe te vertrouwen aan het leven van deze nieuwe dag.

Volgens de evangelist Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Hij schrijft (Joh 20:22) dat Jezus 's avonds aan zijn leerlingen verscheen, Hij wenst hen vrede en zet ze op weg. En dan staat er: "Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de heilige Geest". Amen

Muziek

Gebeden

Wij willen u danken, God
Voor de kracht van uw Geest
Vanaf den beginne, voor
de bodem onder ons leven,
de hand onder ons hart.

We bidden voor onze wereld
In de crisis die om zich heen grijpt,
De angst en de zorgen rond Corona

Om onderscheid tussen hoofd en bijzaken
om creativiteit en vechtlust.
Om veerkracht en vertrouwen

We bidden voor mensen
Om wat deze crisis met ze doet
En hoe het raakt en aangrijpt,
Hun leven op de kop zet.

Om concentratie en aandacht
Om uithoudingsvermogen
En open oog voor wat wel kan

We bidden voor onszelf
Ons eigen leven.
Om wat neerdrukt en klein maakt
Ons aantast in ons vertrouwen,
In ons geloven, hopen en liefhebben

Om die kracht van de liefde
Om weerbaarheid
Om de moed om
Telkens weer op te staan
En de dingen te doen
Die er werkelijk toe doen.

In de stilte noemen we de namen...
Amen

Zegenbede

Moge de Eeuwige je nieuwe wegen wijzen,
Christus onze metgezel zijn
En de Geest ons leven dragen
In vrolijkheid, vriendschap en vrede

Lied *U zij de glorie* Lied 634

1 U zij de glo - rie, op - ge - sta - ne Heer,
U zij de vic - to - rie, U zij al - le eer!
Al - le men - selijk lij - den hebt Gij on - der - gaan
om ons te be - vrij - den tot een nieuw be - staan:
U zij de glo - rie, op - ge - sta - ne Heer,
U zij de vic - to - rie, U zij al - le eer!

The musical score is written in a single system with six staves. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The melody is simple and hymn-like, with lyrics written below each staff. The piece concludes with a double bar line.

Goede Paasdagen en Gods zegen gewenst..

Gerke van Hiele