

# Doopsgezinde Gemeente Giethoorn

14 februari 2021

## Liturgie voor een huisdienst, enkele tips<sup>1</sup>:

- Welkom zuster, broeder, aan jou, u, jullie. Deze ‘dienst op papier’ is vanwege ‘corona’ een alternatief voor onze gewone gezamenlijke dienst op de zondagmorgen in de Vermaning.
- Nieuw: De huisdiensten blijken bij navraag wel in een behoefte te voorzien. De liturgie is hierbij verkort en daarmee aangepast.
- Overweeg deze huisdienst op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen om 10:00 uur. Dat verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de afstand minder groot.
- Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, één om mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.
- Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten.
- Na afloop is er de gebruikelijke collecte. Deze wordt door uw gemeente ingevuld. Tip: vermeld alvast het bankrekeningnummer, zodat u uw collecte gemakkelijk kunt overmaken. Zie op de laatste bladzijde. Zo zorgen we ook in deze voor continuïteit.
- Op de laatste bladzijde is er eventueel ook pastoraal nieuws te vinden.
- En dan is er koffie,

U een goede dienst, vrede en alle goeds toewensend,  
in verbondenheid

ds. Gerke van Hiele

Deze dienst wordt op 14 februari via het Youtube-kanaal van de DG Giethoorn uitgezonden

**De gemeente komt in gedachte samen**

op Valentijns dag, over liefde die heelt

- Muziek

---

<sup>1</sup> Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek *De gemeente komt samen* (1998).

Welkom hier vanmorgen op Valentijnsdag. Die valt op een zondag dit jaar en het is de moeite waard om hier even bij stil te staan en wie weet vandaag zelf ook nog iets liefs en liefdevols te doen, want daar zijn wij mensen ten diepste op gebouwd.

Ten teken van onze verbondenheid met elkaar en met God die de bron is van liefde, vrede en recht, branden we dit uur de kaars.

- Aansteken van de kaars
- Zingen lied 458 Zuivere vlam (3x)



The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 4/4 time. The first staff contains the melody for the first line of the hymn: "Zui-ve-re vlam, ver-drijf met je licht". The second staff contains the melody for the second line: "de angsten van ons hart." The lyrics are written below the notes. A watermark "Liedboek Online" is visible in the bottom right corner of the image.

- Inleiding over Valentijnsdag

Valentijnsdag. Wellicht ken je het van de kaartjes en de rode bloemen. Zo komen we een beetje in de stemming voor Sint Valentijn, want met de kennis van al die heiligen is het niet zo goed gesteld. Eigenlijk iedere dag van het jaar een sterfdag, was van een heilige. Hele kalender vol. Juist de sterfdag werd herdacht, want dat was eigenlijk de geboortedag van de heilige die je voortaan kon gedenken, aanroepen en in ere houden. Iedere heilige was wel ergens voor. Sint Maarten en Sint Nicolaas (6 dec) weten we nog allemaal, mijn Beppe had het ook nog wel over Antonius als ze wat kwijt was. De Protestanten hebben die heiligenlevens goeddeels achter zich gelaten. Zij hadden de Bijbel in de volkstaal en daar hadden zij genoeg aan om richting te geven aan hun leven en samenleven.

Maar wie was dan Valentijn, ofwel Valentinus. Er zijn een paar varianten in omloop. Hij leefde in de 3e eeuw in Rome. Hij was een priester en stond bekend om de goede daden die hij deed voor zieken, ouderen en armen. Valentinus genas de blinde pleegdochter van de stadhouder van Rome. Deze was hem hier zo dankbaar voor dat hij zich bekeerde tot het Christendom en direct alle christelijke gevangenen vrij liet. Voor keizer Claudius was dit genoeg reden om op 14 februari 270 Valentinus te laten onthoofden. Zo werd 14 februari de dag van de heilige Valentijn.

Een hele andere uitleg in het bijzonder voor geliefden is dat omstreeks 14 februari de vogels met paren beginnen. Al in de 14 eeuw schreef Geoffrey Chaucer: "want het was op Sint Valentijnsdag, dat elke vogel zijn maatje kiest". Dit zou dan terug gaan op voorchristelijke vruchtbaarheidsfeesten die gelegenheid boden aan jonge mensen om een partner te ontmoeten. Met name in Engeland werd het feest veel gevierd. Het was in die tijd niet gewoonlijk om openlijk je liefde aan iemand te uiten, maar op 14 februari werd hierop een uitzondering gemaakt. Een feit is dat Engelse emigranten Valentijnsdag hebben geïntroduceerd in Amerika. In de Verenigde Staten is de traditie opgepikt door de commercie. Later is het vanuit dit land ook in veel Europese landen een populair feest geworden. Het blijft een dag waarop je iemand kunt verrassen met een leuk cadeau, kaartje of gedicht. Mooie dag ook voor een date.

Of juist iemand verrassen, iemand bij leven iets geven, naar iemand omzien, je verbondenheid en je dankbaarheid verwoorden: "Wat ben ik blij dat ik je ken, dat je in mijn leven bent gekomen" en gelukkig zijn de bloemenwinkels wel open en morgen is ook nog een mooie dag voor een rode roos daar hoef je niet tot 1 mei mee te wachten! Het klopt vast net iets te goed dat Valentijn mensen altijd ook een bloem

gaf als ze bij hem kwamen om raad en hulp. Of dat hij vlak voor hij stierf nog een briefje uit de gevangenis smokkelde naar iemand waarvan hij veel hield. Er stond op: "Van jouw Valentijn".

- Lezing Marcus 1: 39-45 over liefde die heelt en verbindt

39 want dáárvóór ben ik er op uitgegaan! Al predikend in hun samenkomsten komt hij in heel Galilea, terwijl hij ook de demonieën uitwerpt.

40 Er komt tot hem een huidvraatlíjder, die hem te hulp roept en terwijl hij een knieval maakt tot hem zegt: als u het wílt bent u bij machte mij rein te maken!

41 Diep geroerd strekt hij zijn hand uit, grijpt hem vast en zegt tot hem: ik wíl dat, wórd gereinigd! 42 Meteen gaat de huidvraat van hem weg en wordt hij gereinigd. 43 Hij snauwt hem af, werpt hem meteen naar buiten 44 en zegt tot hem: zie toe dat je aan niemand iets zegt, nee: scheer je weg, 'toon je aan de priester' (Lev. 13,49) en offer voor je reiniging wat Mozes heeft opgedragen, hun tot getuigenis!

45 Maar buitengekomen begint hij het meeste uit te bazuinen en aan het gesprokene ruchtbaarheid te geven, zodat hij niet meer bij machte is in het openbaar een stad binnen te komen, maar daarbuiten heeft moeten zijn op plekken in de woestijn; toch zijn zij naar hem toe blijven komen, van overal.

In het evangelie van vanmorgen, het gaat om die verbinding die wordt gelegd, om wat liefde doet juist met oog en hart voor wie geen plek heeft, er eenzaamheid, ziekte en isolement.

- Lied 528 Omdat hij niet ver wou zijn lied 528 1, 4 en 5

1 Omdat Hij niet ver wou zijn  
is de Heer gekomen.  
Midden in wat mensen zijn  
heeft Hij willen wonen.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

4 Wilt daarom elkander doen  
Weest elkaar om zijnentwil  
niets dan liefde schuldig.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

5 Weest verheugd, van zorgen vrij:  
God die wij aanbidden  
is ons rakelings nabij,  
wonend in ons midden.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

- Korte overpeinzing

Wat gebeurt er nu in het verhaal? Jezus is bij zijn doop in de Jordaan geestdrager geworden, in de woestijn heeft hij zijn bron en balans gevonden en is er kracht die van hem uitgaat en die zich vervolgens deelt en verdeelt over die mensen die daar open voor staan. Het werkt namelijk niet overal. Het is geen trucje, geen tita tovenaars, het is alsof er een aanknopingspunt moet zijn, een begin moet zijn, een opening.

Dat is hier die vraag van de man met huidvraat, de melaatse die om hulp vraagt. Zelf komen, zelf hardop zeggen wat je nodig hebt, je daarvoor openstellen. Doet er niet toe, maar iets moet eerst bloot komen te liggen voor het vonken kan, en de polen zo dichtbij elkaar komen dat er een vonk kan overspringen. Die vrije vonk, daar ruimte voor maken, die kracht losmaken, een herwinnen van diepte, en veerkracht dat is, denk ik, het geheim van die ontmoetingen van Jezus met mensen. Dit is wat in het spoor van Deze Ene geschiedt, hij die doet opstaan en leven, want ook dit is een Paasverhaal over opstaan en leven. Over wat liefde doet...

Iemand vertelde me pas over de Amerikaanse auteur Gary Chapman, predikant, relatietherapeut die beroemd is geworden met een boek over de vijf talen van de liefde. Dat is een inzicht, zeker als je lijdt aan het misverstand dat liefde vooral een gevoel is, dat is het natuurlijk ook, maar liefde is veel meer een taal, een werkwoord. Het gaat om wat je doet, wat je betoont, wat je geeft, welke taal jij spreekt en welke je partner of je buurman, dorpsgenoot, medemens. Het is een mooi rijtje van deze Chapman:

1. Wat aardigs zeggen, iets bemoedigends, iets waar die ander van opbloeit. Je weet hoe lang negatieve woorden soms kunnen blijven hangen.
2. Tijd en aandacht hebben voor ander. Ruimte maken voor iemands verhaal, ervaringen, lotgevallen. Even niet op je telefoon zitten, maar uit je bubbel stappen.
3. Iets geven en ontvangen. Attent zijn, iemand proberen ergens blij mee te maken. Of dat nou groot of klein is, maakt niet uit. Het gaat niet om het materiele, maar om het idee erachter. Alsjeblieft dat is voor jou.
4. Wat doen, voor die ander, dat ene taakje waarvan je weet dat hij of zij blij wordt als het gedaan is. Helpen, Je verlicht er iemands lasten mee, dat doet doorgaans goed.
5. Iemand aanraken, beetje lastig nu, je zou er huidhonger van krijgen. Een knuffel, een hand, intimiteit en seksualiteit. Fysiek contact is ook belangrijk. Even bij elkaar kruipen op de bank.

Natuurlijk heeft Chapman een online test ontwikkelt om je te helpen ontdekken welke liefdestaal jij spreekt. Maar de vraag is: Toon je je liefde en heb je oog voor wat aankomt bij de ander en heb je ook oog voor hoe ander jou liefde geeft? Het is zo gemakkelijk om langs elkaar heen te leven.

Die melaatse met huidvraat had ook weg kunnen blijven, in zijn hoekje blijven zitten, zijn isolement omarmen, er niet meer van los komen. Er is ook veel dat iemand kan dwars zit en in de weg, veel waardoor iemand de moed om te leven verliest, niet meer uit de voeten kan, niet meer overeind kan komen en daardoor soms ook in een isolement terecht komt. Dat heeft ook zijn gemak en overzichtelijkheid. Het is bekend en ook daar kun je je aan vastklampen. Of aan je gevoelens van angst en minderwaardigheid? Zo kun je je bestemming missen en het spoor bijster raken en vergeten dat je in de ogen van God altijd meer bent dan de missers in je leven.

Jezus is in deze verhalen de wandelende bron van geestkracht, de mobiele accu met startkabels voor hen die langs de weg liggen of stil staan en die de aansluiting herstelt, voor hen die daar naar verlangen, die daar op zitten te wachten, die daarom bidden en in beweging willen komen. In en rond hem wordt iets zichtbaar van God. Dat Ubi caritas. Daar waar geloof, hoop en liefde hun verbindend werk doen, daar is God met ons. Ga maar, doe het maar, leef maar, je bent een kind van God. Amen

- Muziek
- Gebeden

Wij willen u danken, God

voor de kracht van uw Geest  
vanaf den beginne, voor  
de bodem onder ons leven,  
de hand onder ons hart.

We bidden voor onze wereld  
in de crisis die om zich heen grijpt,  
de angst en de zorgen rond Corona

Om onderscheid tussen hoofd en bijzaken  
om creativiteit en vechtlust.  
om veerkracht en vertrouwen

We bidden voor mensen  
om wat deze crisis met ze doet  
en hoe het raakt en aangrijpt,  
hun leven op de kop zet.

Om concentratie en aandacht  
om uithoudingsvermogen  
en open oog voor wat wel kan

We bidden voor onszelf  
ons eigen leven.  
om wat neerdrukt en klein maakt  
ons aantast in ons vertrouwen,  
in ons geloven, hopen en liefhebben

Om die kracht van de liefde  
om weerbaarheid  
om de moed om  
telkens weer op te staan  
en de dingen te doen  
die er werkelijk toe doen.

In de stilte noemen we de namen...  
Amen

- Zegenbede

Moge de Eeuwige je nieuwe wegen wijzen,  
Christus onze metgezel zijn  
en de Geest ons leven dragen  
in vrolijkheid, vriendschap en vrede

- Lied Vrede wens ik je toe

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.  
Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe.  
Aandacht wens ik je toe. Dat er mensen zijn  
met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.



## Pastoraal

- BIJVOORBEELD Zuster/broeder NN is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis.
- BIJVOORBEELD Wij zijn blij met de geboorte van NN ...
- BIJVOORBEELD Bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers en voor de overheid. Waar het kan bied je diensten aan voor hen die meer aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen halen.

## Mededelingen

- Volgende week **zondag 21 februari** wordt de huisdienst verzorgd door ds. Pieter Post, voorganger in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
- BIJVOORBEELD De collecte is vandaag bestemd voor (bankrekeningnummer)
- BIJVOORBEELD Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze gemeente volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid.
- BIJVOORBEELD Er zijn ook leden en vrienden die geen email hebben. Gelieve deze huisdienst bij hen te bezorgen, of af te spreken dat het wordt opgehaald.
- BIJVOORBEELD Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de hoogte brengen wanneer er een sterfgeval is. U wordt dan uitgenodigd om thuis op het tijdstip van de uitvaart een kaars aan te steken en daarbij de naam van de overledene uit te spreken; stil te worden; lied 961 te lezen of te zingen (zie hieronder), en het Onze Vader te bidden.

Niemand leeft voor zichzelf  
niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe.